

Beste allen,

Voor u staat
de leider van deze mini-maatschappij
deze theatrale bijeenkomst
van de politiek
van de praatjes
maar
die
vullen geen gaatjes
meer
dus daarom nee
duizendmaal nee
nee nee nee
want we moeten quitte komen
en die cash stallen
voor onze volgende boekproductie
zodat links intellectueel Gent
weer kan applaudisseren
voor zichzelf

ik ben jullie nachtburgemeester
in het donker waak ik over jullie
zorg dat jullie binnen de lijntjes kleuren
van het realisme
DE DINGEN ZIJN NU EENMAAL ZOALS ZE ZIJN
we moeten realistisch zijn
niet dromen

ik ben jullie nachtburgemeester
ik zal jullie te woord staan
jullie onze halve waarheden verkondigen als hele
jullie naar binnen halen
om in onze subsidieplannen te vermelden

NTGENT HAALT JONG GEWELD NAAR BINNEN
nieuwe makers in ons huis
ik zal de pers te woord staan
hen onze hele waarheden verkondigen als de natuurlijke gang van zaken

We zijn hier met zijn allen bijeengekomen omdat het fout gaat, dames en heren
het gaat niet goed
we varen niet de juiste koers
we hebben niet eens een duidelijk doel

Dat is vervelend
frustrerend
maar niet de eerste keer in de geschiedenis

Wat hebben we toen gedaan?

We hebben een nieuwe koers bepaald
een duidelijk doel gesteld
een utopie ontwikkeld
een manifest geschreven.

Een manifest dat we kunnen verkondigen
Een manifest zonder nuance

We zullen bang zijn om in een gevaarlijke ideologie te vervallen
Dat mag.

We zullen bang zijn het niet bij het rechte eind te hebben
Dat mag.

We zullen weten dat we de hele waarheid niet aan onze kant hebben
maar we zullen dat voor even vergeten
want het is nodig. In de naam van de waarheid.

Laten we een manifest schrijven.

En al weten we nog niet, nóg niet, wat daarin staat, laten we op zijn minst
de mogelijkheid van een utopie weer toelaten.

Gina Beuk